

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Λαμία, 6 Ιουνίου 2017

Χαιρετισμός Μπακογιάννη για τον Ασωπό με πολλά μηνύματα

Με μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκε σήμερα στο Σχηματάρι η εκδήλωση της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας και του Δήμου Τανάγρας με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Περιβάλλοντος. Στην εκδήλωση παρουσιάστηκε το ολοκληρωμένο σχέδιο απορρύπανσης και εξυγίανσης της περιοχής του Ασωπού ποταμού.

Ο κ. Μπακογιάννης, αφού ευχαρίστησε για την παρουσία τους στην τελετή τον Εξοχότατο Πρόεδρο της Δημοκρατίας κύριο Προκόπιο Παυλόπουλο, τον Παναγιώτατο Οικουμενικό Πατριάρχη κκ. Βαρθολομαίο, τον Μακαριώτατο Αρχιεπίσκοπο Αθηνών και Πάσης Ελλάδος κκ. Ιερώνυμο, **μίλησε για την προσπάθεια ολόκληρης της κοινωνίας και των φορέων της Στερεάς Ελλάδας ώστε να υλοποιηθεί το σχέδιο ανάπτυξης.**

«Τα νερά του Ασωπού που κάποτε μας διαιρούσαν, σήμερα μας ενώνουν», είπε χαρακτηριστικά και ανέπτυξε τους άξονες στους οποίους βασίζεται η προσπάθεια αναμόρφωσης του Ασωπού και ολόκληρης της βιομηχανικής ζώνης των Οιοφυτών για την επίτευξη του τελικού στόχου.

Διαβάστε τον χαιρετισμό που απηύθυνε ο Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας Κώστας Μπακογιάννης:

Εξοχότατε κύριε Πρόεδρε της Δημοκρατίας,

Είναι ιδιαίτερη τιμή και μεγάλη χαρά που σας υποδεχόμαστε στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας.

Σας ευχαριστούμε για την σταθερή υποστήριξη στην υπόθεση του Ασωπού, την οποία επισφραγίζετε με την παρουσία σας σήμερα εδώ.

Παναγιώτατε,

Καλωσορίζουμε με ταπεινότητα και σεβασμό τον πνευματικό ηγέτη της Ορθοδοξίας που με διορατικότητα εδώ και χρόνια έχει αφιερωθεί στην προστασία του περιβάλλοντος. Ως παγκόσμιο σύμβολο της μοναδικής σχέσης οικολογίας και πνευματικότητας, προσδίδετε διεθνή ακτινοβολία στην απαίτηση του τόπου μας για υγεία και ευημερία. Η παρουσία Σας

σήμερα εδώ αποτελεί παγκόσμιας εμβέλειας μήνυμα σε μια περίοδο ανατροπών των διεθνών συσχετισμών για το περιβάλλον.

Μακαριώτατε,

Η ευχή και η ευλογία σας αποτελεί πάντοτε για εμάς έμπνευση και δύναμη. Πρώτος και σε ανύποπτο χρόνο μου αναφέρατε το μεγάλο πρόβλημα του Ασωπού. Μου ζητήσατε να σας υποσχεθώ πως θα αφιερώσουμε όλες μας τις δυνάμεις σε αυτόν τον τόπο και σε αυτούς τους ανθρώπους που τόσο αγαπάτε. Αν φτάσαμε σήμερα έως εδώ, οφείλεται σε εσάς.

Άγιοι Πατέρες, κύριοι Υπουργοί, κύριες και κύριοι Βουλευτές, αγαπητοί συνάδελφοι του πρώτου και του δευτέρου βαθμού της Αυτοδιοίκησης, κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι,

Τη χώρα μας και το δημόσιο λόγο καλύπτει τα τελευταία χρόνια ένα βαρύ μαύρο και τοξικό σύννεφο που κουβαλάει μέσα του δηλητήριο, διχόνοια και μίσος.

Έχουμε μάθει δυστυχώς και σκεπτόμαστε με τεχνητά διλήμματα:

Ή εμείς ή αυτοί.

Ακόμη χειρότερα, ή εμείς ή κανείς.

Για πολλά χρόνια και εμείς εδώ τρώγαμε τα σωθικά μας.

Από τη μία το ιδιωτικό συμφέρον, από την άλλη το δημόσιο.

Από τη μία η ανάπτυξη, από την άλλη το περιβάλλον.

Από τη μία οι εργαζόμενοι στις βιομηχανίες, από την άλλη τα παιδιά μας.

Καρκινοβατούσαμε. Δημιουργούσαμε προβλήματα αντί να τα λύνουμε.

Όλες αυτές τις αντιθέσεις εμείς σήμερα εδώ τις πνίγουμε, και τις πνίγουμε συμβολικά στα νερά του Ασωπού που κάποτε μας διαιρούσαν και σήμερα μας φέρνουν πιο κοντά.

Γιατί κάτι στα αλήθεια διαφορετικό συμβαίνει σήμερα εδώ. Και δίνει μια ηχηρή απάντηση.

Πετύχαμε μια σύνθεση την οποία επικυρώνει με την παρουσία της η πολιτειακή, η πνευματική και η θρησκευτική ηγεσία του τόπου στο ύψιστο επίπεδο.

Πριν από δύο χρόνια πήραμε μια απλή απόφαση: να πάψουμε να γκρινιάζουμε, να μεμψιμοιρούμε και να αλληλοκατηγορούμαστε. Να δουλέψουμε όλοι μαζί.

Χωρίς να περιμένουμε τα πάντα από το Κράτος. Από κάτω προς τα πάνω. Με πίστη στις δικές μας δυνάμεις.



Καθίσαμε γύρω από ένα τραπέζι. Αυτοδιοίκηση, βιομηχανίες και ολόκληρη η κοινωνία της Στερεάς Ελλάδας.

Και όταν σηκωθήκαμε, μετά από έναν εξαντλητικό διάλογο και μια μακρά, επίμονη και επίπονη, διαβούλευση, δώσαμε τα χέρια πάνω από ένα ολοκληρωμένο σχέδιο βασισμένο σε τρεις άξονες:

πρώτος και κυριότερος η δημόσια υγεία,

δεύτερος το περιβάλλον, η εξυγίανση και απορρύπανση ενός δηλητηριασμένου για χρόνια τόπου,

τρίτος η βιώσιμη ανάπτυξη και η δημιουργία νέων θέσεων εργασίας.

Τρέξαμε. Δεν επιτρέψαμε να χαθεί χρόνος. Και όπου μπορούσαμε υποκαταστήσαμε και συμπληρώσαμε το κράτος.

Θεσπίσαμε παρατηρητήρια υγείας και περιβάλλοντος, δρομολογήσαμε την οριοθέτηση του ποταμού και τον εντοπισμό, επιτέλους, της εστίας της υπάρχουσας ρύπανσης, μελετήσαμε και οριοθετήσαμε επιχειρηματικό πάρκο εξυγίανσης και ανάπτυξης, με όλες τις αναγκαίες υποδομές όπως ο βιολογικός καθαρισμός, τα δίκτυα και η χωροταξική και πολεοδομική του οργάνωση (ήδη προχθές καταθέσαμε τη μελέτη οριοθέτησης της άτυπης και άναρχης βιομηχανικής συγκέντρωσης, κάνοντας το καθοριστικό πρώτο βήμα για το βιομηχανικό πάρκο). Σχεδιάσαμε την ολοκληρωμένη χωρική επένδυση για να παρέμβουμε στην ευρύτερη περιοχή αξιοποιώντας όλα τα σύγχρονα ευρωπαϊκά χρηματοδοτικά εργαλεία. Ένα πλήρες, δηλαδή, σχέδιο δράσης.

Και έτσι από την ιδέα σήμερα έχουμε ήδη περάσει στην πράξη.

Κυρίες και κύριοι,

Αν πριν από δύο χρόνια λέγατε σε έναν κάτοικό της ευρύτερης περιοχής πως σήμερα θα είμαστε εδώ να προχωράμε ένα έτοιμο σχέδιο, στηριζόμενο μάλιστα από όλους εσάς, θα τσιμπιόταν. Και θα είχε δίκιο. Γιατί μέχρι τότε, δεν ένιωθε απλώς, ήταν, ένας πολίτης ξεχασμένος, αόρατος στα όργανα της πολιτείας, ένας πολίτης β' κατηγορίας βυθισμένος σε ένα γιγαντιαίο πρόβλημα που κανένας δεν τολμούσε να αγγίξει.

Τολμήσαμε, δουλέψαμε και μας πίστεψε.

Σήμερα, με αφορμή την Ημέρα Περιβάλλοντος, ο Ασωπός και το πρόβλημα της μεγαλύτερης περιβαλλοντικής ρύπανσης της χώρας, που φέρει το όνομά του, βγαίνει και επισήμως από την αφάνεια και την κουκούλα της απραξίας. Αναδεικνύεται και πολεμείται.

Περπατήσαμε στον δρόμο που ανοίξανε προσωπικότητες όπως ο Αθανάσιος Παντελόγλου. Με συνταξιδιώτες τον Δήμαρχο Βασίλη Περγάλια, τον Πατέρα Γιάννη Οικονομίδα, το Πρόεδρο του Συνδέσμου Βιομηχάνιων Νίκο Κουδούνη, τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της ΕΤΒΑ ΒΙ.ΠΕ. Βρασίδα Ζάβρα, τον Υπουργό Αλέξη Χαρίτση και την Ευρωπαϊά Επίτροπο Κορινά Κρετού και βέβαια τον Αντιπεριφερειάρχη Περιβάλλοντος Γιάννη Ταγκαλέγκα και τους συνεργάτες μας στην Περιφέρεια που πίστεψαν και ξενύχτησαν πάνω από αυτή την προσπάθεια.

Μα πάνω από όλα με κάθε πολίτη της περιοχής μας, με την εμπιστοσύνη και την υπομονή του.

Οι στόχοι μας, λοιπόν, είναι ξεκάθαροι. Υπάρχει για πρώτη ίσως φορά σχέδιο. Συγκεκριμένο, συνολικό. Συνεκτικό, μελετημένο κα στιβαρό. Οι χρηματοδοτήσεις έχουν ξεκλειδώσει. Είμαστε όλοι μαζί, και έχουμε ισχυρούς συμπαραστάτες.

Είμαστε όμως ακόμα στην αρχή. Και έχουμε πολύ δουλειά.

Χρειάζεται χρόνος.

Θέλει αντοχές, επιμονή, αφοσίωση και πίστη.

Κυρίως, όμως, χρειάζεται να διατηρήσουμε πάση θυσία την ενότητα που με κόπο πετύχαμε. Επιτρέψτε μου να απευθυνθώ ειδικά στους παριστάμενους Υπουργούς και Βουλευτές, αδιακρίτως, όλων των κομμάτων.

Είναι και δική σας ευθύνη η ενότητα αυτή. Υιοθετήστε την Όπως εξαρτάται και από εσάς, αν η υλοποίηση του σχεδίου μας θα τρέξει ακόμα πιο γρήγορα. Οι διαδικασίες μπορούν να απλοποιηθούν και να επισπευσθούν, όταν, όπως εδώ, το εθνικό συμφέρον το επιτάσσει. Εμείς δεσμευόμαστε να σας ενοχλούμε συνεχώς με συγκεκριμένες πάντα προτάσεις και λύσεις.

Σας ευχαριστώ πολύ και καλή μας δουλειά.